

Chirokamp 2019



Reningelst

20 - 30 juli

Chiro Sint-Jan Houthulst

Joepieeeeeeeeeeee

Na een heel jaar wachten is het weer zover, het kamp nadert met rasse schreden. Een ding is zeker: de leiding heeft er ontzettend veel zin in! We zijn er van overtuigd dat jullie er echt veel goesting in hebben!

Zijn jullie klaar om 's morgens vroeg gewekt te worden door 2 gekke leiders die jullie op de gekste manier wakker maken, je te gaan wassen op de tonen van het het kampliedje en om een eerste keer te smullen van het heerlijk ontbijt dat de liefvallige kookploeg voor jullie klaargemaakt heeft? Daarna een hele dag ravotten, om 's avonds moe, maar voldaan in jullie bedje te kruipen?

We hopen dat we met zoveel mogelijk leden op kamp kunnen, want hoe meer zielen hoe meer vreugde!

Hierbij proberen we jullie al wat in de kampsfeer te brengen met dit kampboekje.

Liefs,
jullie leidingsploeg xxx

Delphine, Nathan, Jorn, Heavenly, Alexander, Febe,
Mathias, Keanu, Sander, Dieter, Dries en Isabel

Wie, wat, waar, wanneer, hoe?



We vertrekken op zaterdag 20 juli naar Reningelst. De jongste groepen (Ribbels, Speelclub en Rakwi's) gaan zoals elk jaar met de trein. Hiervoor worden jullie **om ... uur** aan het station in Diksmuide verwacht. We verwachten jullie stipt op dit uur, want de trein wacht niet! Bij aankomst, ga meteen even naar je leiding om te tonen dat je er bent en geef daarbij je paspoort, klevertjes van het ziekenfonds en eventuele medicatie af aan je leiding!

De oudste leden (Tito's, Ketí's en Aspi's) gaan dit jaar met de fiets op kamp! Hiervoor spreken we **om ... uur** af aan de Chirolokalen.

Net als vorig jaar zouden we graag een beroep doen op de ouders, om op 30 juli, jullie kleine (of iets minder kleine) spruit op te halen op de kampplaats en dit vanaf 13 uur.

Deze leidingsploeg zorgt dat dit kamp onvergeetelijk wordt:

Ribbels

Sander Ampe

Akkerstraat 4
8650 Houthulst
0496/313370

Isabel Demey

Poelkappellestraat 5
8650 Houthulst
+32 494/315088

Speelclub

Keanu Huyghe

Zwanestraat 9A
8650 Houthulst
0479/452166

Mathias Bonduel

Slijpstraat 9F
8650 Houthulst
+32 471 32 09 64

Rakwi's

Heavenly Vercruysse

Veldstraat 41
8650 Houthulst
0494/662630

Dries Delheye

Beukhoutstraat 51
8650 Houthulst
0492/809084

Tito's

Febe Oley

Nijverheidsstraat 20
8650 Houthulst
+32 472/430945

Jorn Ghysdael

Eug. de Grootel. 58
8650 Houthulst
0494/782101

Keti's

Alexander Bonduel

Slijpstraat 9F
8650 Houthulst
0473/259763

Dieter Persyn

Eug. de Grootel. 10
8650 Houthulst
0498/124670

Aspi's

Delphine Fiers

Terreststraat 78B
8650 Houthulst
0476/839025

Nathan Bonny

Veldstraat 58
8650 Houthulst
0492/888730

Hangaarverantwoordelijke

Jeroen Lamote

0478/815506

Volwassen Begeleider

Edwin Gouwy

Poelkappellestraat 4

8650 Houthulst

0476/341637

Proost

Guido Morreel

Hoofdleiders

- Sander Ampe (0496313370)
- Keanu Huyghe (0479452166)

**Deze personen verzorgen een
lekkere maaltijd op kamp:**

Edwin Gouwy

Jeroen Lamote

Kevin Crombez

Stijn Goderis

Trygve Willemen

Shaun Swaenepoel

Melissa Debruyne

Marijs Hemeryck

Lies Van Neste

Sheena Abeele

Ellen Bouteca

Valiezen

De valiezen worden op 13 juli verwacht tussen 16u en 20u. Vanaf de tito's mag er gerust een handje geholpen worden.



Het is aangeraden om zeker bij de jongsten de valiezen te naamtekenen.



Ik ga op kamp en ik neem mee...



of andere waterdichte schoenen



open schoenen = geen stinkvoeten



Minstens 10 paar verse kousen



Minstens 10 verse onderbroeken



Zeker 1 lange broek en voldoende korte broeken



Minstens 5 verse t-shirts



Zeker 3 warme truien



Een regenjas



Minstens 2 pyama's



Handdoeken van alle maten, ook om te gaan zwemmen!



Minstens 4 keukenhanddoeken



Zwemgerief



Wasgerief (tandborstel, tandpasta, shampoo, zeep,...)



Slaapzak en kussen



Slaapmatje



Wc rolletje



Hoeslaken (vanaf rakwi's)



Een Zaklamp

copyright, KATO Group B.V.



Balpen, briefpapier en enveloppen om briefjes te sturen naar het thuisfront



Trekrugzak (vanaf Keti's)



Chiro uniform (verplicht vanaf Rakwi's)

En verder...

- voldoende speelkledij!

En voor alle duidelijkheid nog een lijstje van wat **NIET** mee mag:

- Gsm, PSP, iPod, iPad en alles wat er op lijkt!
- Wapens (ook geen zakmes)
- Bommetjes
- Overvloedig veel snoep
- Geen vuile boekjes(jongens jullie zijn gewaarschuwd;))

Voor de kleinsten:

- Voor de ouders van de kleinsten raden we aan om per dag een pakketje te maken(slip, kousen, T-shirt, broek en trui samen in één plasticzakje). Dit bespaart de leiding heel wat zoekwerk.

Een dagje kamp...

8u00 De leiding is zijn wekker niet vergeten,

8u30 nu gaan ook de leden zich verse kleren aanmeten,

9u00 en de openingsformatie niet vergeten!

9u15 en dan voor de eerste maal gaan eten.

10u15 van het spelen hou je ons met geen keten

12u30 tot we gaan zingen, van sterren en kometen.

13u00 Want we mogen ons buikje volvreten

14u00 orden daarna voldaan in ons bed gesmeten

15u00 om dan bij het spel es goed te gaan zweten,

19u30 maar voor een lekkere maaltijd zijn we snel
gezeten.

20u30 Wanneer de slotformatie een einde aan de dag
maakt

21u00 zijn de ribbels al dicht bij bed geraakt.

21u15 Ook de speelclub heeft lang genoeg
gewaakt,

21u30 de rakwi's hebben het al wat langer
gemaakt.

22u00 De tito's hebben zich stevig vermaakt,

22u30 en zelfs voor de keti's is het laat genoeg geraakt.

23u00 En er komt een tijd dat zelfs een aspi niet aan zijn
bed verzaakt, terwijl de leiding nog even samen de
volgende dag overziet en het kamp bewaakt.



Nood:

In uiterste noodgevallen kunt u altijd terecht bij onze volwassen begeleider of onze hoofdleiding

- Edwin Gouwy
 - o 0476/341637
- Sander Ampe
 - o 0496/313370
- Keanu Huyghe:
 - o 0479/452166

Bezoekdag

De Bezoekdag valt dit jaar op zondag 28 juli, vanaf 14u is de magische poort geopend.

Op deze dag kunnen ouders en aanverwanten hun kleine snuiter komen bezoeken en kijken hoe het echte kampleven er aan toe gaat!

De route naar de kampplaats is gemakkelijk te vinden via gps of Google Maps.

Ons adres is Feutenaarstraat 3, 8970 Poperinge

Post

Op kamp gaan betekent natuurlijk dat ouders en kinderen tien dagen gescheiden zijn.

Om de heimwee wat tegen te gaan kan er een briefje verzonden worden.

De leiding verkoopt op kamp postkaartjes en postzegels, waardoor iedereen een brief kan sturen naar het thuisfront.

De mooiste brief die ontvangen wordt en degene die de meeste brieven ontvangt, wordt op kamp eventjes in de bloemetjes gezet!

Een brief schrijven gaat als volgt:

Chiro Houthulst

T.A.V. naam kind

....

Wist je dat...

- De leiding al vanaf 14 juli op voorwacht gaat om alles in gereedheid te brengen?
- De kookploeg weer paraat is om iedereen een goed maal voor te schotelen?
- We door de steun van jullie op evenementen goedkoop op kamp kunnen gaan?
- Het kampthema al helemaal is uitgewerkt?
- We al een supercool kampdansje hebben gemaakt?
- We dit jaar een supergroot kampvuur gaan maken?
- De gemiddelde leeftijd van de leidingsploeg 21.8 is?
- Charlotte en Pieter hun tweede kindje verwachten en Pieter zal helpen op voorwacht! Volgend jaar zijn ze weer van de partij! 😊
- We dit jaar 5 mini chef-koks meehebben op kamp?
 - Beren
 - Wolf
 - Gisele
 - Elise
 - Thrysse